

De Heilige Geest
Bijbelstudies door Willem Ouweneel

03

De vrucht van de Geest

1

Inhoud

1. Zalving en verzegeling met de Geest
2. Doop en vervulling met de Geest
3. Vrucht van de Geest
4. Gaven van de Geest
5. Bediening van de genezing

2

Galaten 5:16-25

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.

3

Galaten 5:16-25

Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

4

Inleidend

- 9 vruchten, 1 geheel
- zijn zoals Jezus voordat je kunt doen zoals Jezus
- de hoogste taak van de Heilige Geest: Christus verheerlijken!

5

Vier teksten

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 2 Korinthe 3 | Vrijheid, weerspiegelen, veranderen |
| 2. Romeinen 8 | Het evenbeeld worden van Zijn Zoon |
| 3. 1 Korinthe 2 | De Geestelijke mens ("mind of Christ") |
| 4. Efeze 3 | Christus die woning maakt in je hart
(Hem aandoen, complete leiding geven) |

6

Vragenbespreking

- Contrast tussen Romeinen 7 en Romeinen 8
- Bidden in de kracht van de Geest (laten we dit doen!)
- Bediening is niet voor perfecte christenen, maar welwillende christenen
- God is soeverein, het is een bovennatuurlijk werk, het gaat niet om ons
- Wees geen vreemdeling in je eigen hart

7

Gesprek

We gaan het niet hebben over elk van de negen vruchten! ☺

Wel over:

- Reflecteren op de 4 teksten
- Bidden in de kracht van de Geest (ministry)
- Zalving, vervulling, vrucht

8

Gebed

Bid voor elkaar:

- zalving/bediening
- vervulling
- vrucht

Bid voor onze gemeente

9