

# Richteren Relevant

*Avond 5*

Gideon en de Midianieten



# Check-in

*Wat heb je meegebracht?*

*Wat houdt je bezig?*

*Hoe voel je je?*

Pak een kaartje waarbij er direct iets in je opkomt  
en waarmee je een match hebt



# Inhoud van vanavond

- Terugblik
- Onderwerp van vanavond
- Lezen: Richteren 6 en 7
- Toelichting en toepassing
- Bespreken en bidden
- Afsluiting

# Terugblik

1. Onze Richteren-tijd: de strijd leren...
2. ... tegen het wereldse
3. ... tegen het vlees
4. ... tegen de handelsgeest

→ Richters als beeld van Jezus of beeld van ons?

# Vanavond

## **Gideon en de Midianieten**

De strijd tegen hiërarchie en (onderlinge) twist

*Richteren 6 en 7*

# Lezen



*Hoofdstuk 6:1-6, 11-16, 33-40*  
*Hoofdstuk 7*

# Toelichting en toepassing

- **Richteren in beeld**

De vijand, Gideon en de strijd

- **Nieuwe Testament**

Hoe moeten we omgaan met deze strijd?







## De verdeling van de stammen



# Midian (1/5)

”strijd”, “twist”, “tweedracht”

Een herkenbare vijand in ons Beloofde Land?

## **Oorsprong**

Zoon van Abraham bij Ketura (Genesis 25)

Veel volken uit het Midden-Oosten, richting Arabië

Niet de lijn der belofte waaruit Gods volk ontstaat

**Karakter..? →**

# Midian (2/5)

## Een hiërarchisch systeem

Exodus 18: Jethro, de priester van Midian, bij Mozes

- Grote organisatie (duizenden leiders)
- Statuten, reglementen, overleg... focus en zegen?
- Goed bedoeld, logisch, maar als het de overhand krijgt?
- Komt het van God? Het is Midianitisch! → kaartje



## Midian (3/5)

Exodus 18: Jethro bij Mozes  
*Menselijke oplossing*

Exodus 19 t/m Numeri 11: verbond, wetten, bepalingen  
*Waarom niks over organisatie, leiding, etc?*

Numeri 11: zeventig oudsten  
*Gods oplossing*

# Midian (4/5)

## Midian als vijand in Numeri

*Numeri 22*

Moab en Midian trekken samen namens Balak naar Bileam  
Het vlees en twist/tweedracht/conflict werken samen

*Numeri 25*

“Behandel hen als vijanden, met hun listen...”

*Numeri 31*

“Neem wraak op de Midianieten...”

# Midian (5/5)

## **Richteren: de aanval en de gevolgen**

- Structureel, doelgericht, gehaaid (“telkens als...”)
- Rovend, vernietigend, overheersend, van buitenaf
- Zo talrijk als sprinkhanen (plaag, kaalvreten)
- Israël verarmde zeer! Beeld voor het geestelijke:  
De oogst (zeggen) en dieren (offers) afgenomen
- Angst, verdeeldheid, eigen eilandje (grotten en holen)



# Amalek

”valleibewoner”, nakomeling van Esau de “onheilige”

- Eerste vijand in de woestijn, bij moment van twijfel
- Amalek valt van achteren aan, bij zwakte, vreest God niet
- De zwakte van het vlees (vergelijking Moab)
- Gebod om uit te roeien (geschiedenis van Saul)
- Trekt op samen met Midian

# De mensen uit het Oosten

## Wegtrekken bij God vandaan

- Kaïn trekt naar het oosten (Nod = “dwaling”)
- Lot ziet, begeert en neemt het land in het oosten
- Mesopotamië, Babylonië, Assyrië, Midian, etc.
- De poort van de tabernakel: open armen

# Geestelijke strijd

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

*Efeze 6:12*

# Gideon (1/4)

## Namen en afkomst

Gideon	=	neerhouwer, vernietiger
Joas	=	door God gegeven
Abiëzer	=	mijn vader is hulp
Manasse	=	(moeite) vergeten

## Karakter

Volgzaam, maar onzeker → vormingsproces is nodig  
Daadkrachtig en bruikbaar, maar valt terug in H8

# Gideon (2/4)

## **Persoonlijk vormingsproces**

In onze zwakte wordt de kracht van God zichtbaar

- De kracht van Gideon: hij is aan het werk op zijn plaats  
Tarwe in de wijnpers: povere situatie, maar belofte...  
Gideon leert beantwoorden aan zijn roeping
- Bevragen, beseffen (zondoffer), aanbidden (altaar)  
Leven vanuit Gods vrede, in staat om te dienen

# Gideon (3/4)

## Persoonlijk vormingsproces (vervolg)

- Eerst thuis op orde...  
Afgoden weg, kleur bekennen, brandoffer (nacht)
- ...dan bruikbaar voor zijn taak voor Gods volk  
Vijand wordt actief → de Geest bekleedt Gideon
- De wollen vacht: ongeloof of afhankelijkheid?  
Een teken van Jezus!

# Gideon (4/4)

## Beeld van Jezus of beeld van ons?

→ De neerwaartse spiraal van Richteren  
Van Othniël tot Simson

Gideon wordt gevormd:

- Vóór de strijd tot een bruikbare gelovige (net gezien)
- Door de strijd tot een beeld van Christus (gaan we zien)

# De strijd (1/5)

## De voorbereiding

- De vijand legerd in Jizreël  
"God zaait" of "dat wat God geplant heeft"  
God zaait Zijn volk (groeiproces), de vijand wil dit roven
- Vier stammen trekken mee op. Opdracht van God?
- Gideon blaast op de bazuin: God komt eraan!
- Gideon staat vroeg op: geloof (Abraham, Job, Jozua)



# De strijd (2/5)

## De Gideonsbende gevormd

- Te talrijk en niet zuiver, geen eenheid
- Laat wie bevreesd is, terugkeren (Deut. 20:8)
- Afdalen naar het water: nederigheid, drinken uit de bron
- Leren dat het Gods hand is die verlost (Zach. 4:6)
- Schifting: wie paraat blijft, is geschikt

# De strijd (3/5)

## De droom

- Het geroosterde gerstebrood is de Here Jezus!  
Zijn lijden en sterven, Zijn dood tot ons leven  
(betekenis van tarwe en gerst...)
- Voedsel van de armen  
Menselijke zwakheid wordt een kracht van God
- Het keert de tent van de vijand ondersteboven:  
dit voedsel, dit besef, is een zwaard in ons hand

# De strijd (4/5)

## De overwinning

- De bazuin: getuigenis dat God werkend aanwezig is  
Teken van Gods oordeel/zegen, groei & kracht, offerdier
- Kruiken: aards omhulsel, menselijke kracht is breekbaar  
Het moet stukgeslagen worden!
- Fakkels: Gods heerlijkheid en kracht komen tevoorschijn  
→ Christus prediken! Een “dwaze” boodschap

# De strijd (5/5)

## De overwinning (vervolg)

- De vijand in verwarring: door eigen wapens verslagen
  - De vijand achtervolgd tot aan doorwaadbare plaatsen
  - Oreb (raaf) en Zeëb (wolf), twee vorsten van Midian Verderf en geweld heersen: demonische machten
- Niet onze kracht, maar de Geest verdrijft de twist
- Christus is zichtbaar geworden in Gideon...!

# Nieuwe Testament

## Een aantal principes over kerkleiding

- Alles onder één Hoofd (Efeze 1:22, Kolossenzen 1:18)
  - Een koninkrijk van priesters (1 Petrus 2)
  - Oudsten/ouderlingen (Jakobus 5:14, Titus 1:5, Hand. 15)
  - Opzieners en diakenen (Filippenzen 1:1, Hand. 7)
- Petrus noemt zich mede-oudste, eerste onder gelijken

# Nieuwe Testament

## Een aantal principes over kerkleiding (vervolg)

- Meervoudig leiderschap, bedieningen (Efeze 4:11)
  - De gemeente als het Lichaam van Christus (Efeze 4, 1 Korinte 12, Romeinen 12)
- Wel: verscheidenheid, talenten, taken, roeping, etc.
- Niet: hiërarchie, titels/ambten, één leider

# Nieuwe Testament

## Woorden van Jezus

Leiders van de wereld heersen met macht, maar zo moet het bij jullie niet zijn. De belangrijkste moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.

(Mattheüs 20, Markus 10, Lukas 22)

## Leiding door de Geest → onderlinge vrede

Tegenhanger van het vlees (twist, afgunst, ruzie, etc.)

# Samenpakkend

- **Richteren in beeld**

Midian: onderlinge twist, hiërarchie

Zwakke plekken van ons vlees, afdrijven van God

Het berooft ons van de zegen en het offer

Gideon: Jezus' overwinning en onze geloofsvorming

“Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest!”

- **Nieuwe Testament**

De gemeente kent geen hiërarchische structuur

Leiderschap in verscheidenheid en dienstbaarheid



# Bespreken en bidden

*Waar herken jij Midian binnen jouw leven en de kerk?  
Hoe berooft hiërarchie of twist jou van Gods zegen?  
Hoe wordt jouw gemeente geleid en georganiseerd?  
In hoeverre sla jij (slaan jullie) je aarden kruik stuk?*

Vraag de Heilige Geest waarin Hij ons...

- ... liefdevol en genadig terecht wil wijzen
- ... krachtig en vreugdevol wil bemoedigen
- ... tot anderen wil laten spreken

# Afsluiting

- **Check – out**                      Wat neem je mee?
- **Gebed**                                Vanuit Psalm 33
- **Volgende keer**
- **Bijbeltekst voor onderweg**

# Volgende keer:

## **Jefta en de Ammonieten**

De strijd tegen het rationalisme

**Hulpvraag!**

[perryvandenburg@gmail.com](mailto:perryvandenburg@gmail.com)

*Richteren 11*

A hiker with a backpack and trekking poles stands on a rocky mountain peak. The background features large, rugged mountains with patches of snow under a hazy sky.

*2 Korinthe 3:17b*

**Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid**